

Sendt til Jan MMF

Kolding den 27. november 2023

Bog anmeldelse:

Titel: VAND UNDER KØLEN.

Et liv i den blå verden.

Forfatter: Torben Ravn.

Forlag: Skriveforlaget.

ISBN: 978-87-7574-043-7

Citatet af den kinesiske filosof Konfutse 531-479 f.Kr.: ”*Den, der altid går i andres fodspor, kommer aldrig foran*”, har været ledetråden for Torbens spændende arbejdsliv med baggrund som sømand. Det er en meget spændende bog om Torbens erindringer, der tydeligvis er skrevet med stor passion for livet til søs i alle dets afskygninger. Torben giver også et nøgternt indblik i hvilke faldgruber og faresignaler, den enkelte bør være opmærksom på, hvis man går med drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende i *Det Blå Danmark*, som Torben har været i omkring 30 år. Det er sjældent, at man læser en skønlitterær bog, som er så struktureret, som vel nærmest kun lærebøger er. I den forbindelse skal det så også nævnes at Torben, grundet sin store interesse for uddannelse stod fadder til skibsinspektør uddannelsen, og efter 2015 også den modulopbyggede Vessel – Manager – efteruddannelse på MSK. Det er derfor heller ikke overraskende, at Torben har været forfatter af flere lærebøger. Men det hele begyndte i 1964, da Torben tog ud at sejle som 17-årig. Dengang var det lysten til sømandslivet, der først og fremmest drev ham, og så selvfølgelig muligheden for at se verden. Det skinner igennem, at uanset hvad og hvem Torben senere stødte på i sit arbejdsliv, var det med reference tilbage som sømand i perioden fra 1964 til 1972, at Torben vurderede nye impulser. De mange spændende rejser til fjerne steder på jordkloden, samt oplevelserne der fulgte, var med til at forme Torben fra dreng til mand. Samtidig udvikledes der i bevidstheden en forståelse for, at der ikke var udfordringer nok i at stå på en skibsdørk resten af arbejdslivet. Med erfaringen som sømand gik han i land for at få en skibsingeniøruddannelse. Da han dimitterede i 1977, stod en hel ny verden åben for ham i *Det Blå Danmark*. Det blev en erhvervskarriere med ansvaret for at konstruere, bygge og drive skibe, som nu blev hans livsgerning. Det er helt tydeligt, at selv om han blev en erhvervsmand, der ikke mere stod på et gyngende skib i stormvejr, så glemte han aldrig den grundlæggende basis uddannelse, han fik som sømand.

Mvh

Gustav Schmidt Hansen